

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.*

## **Navnet Jesus**

Navnet Jesus betyder "Gud frelser"

Det er et navn som ved første øjekast – mens jeg skriver denne prædiken - provokerer mig. For hvordan "frelser" Gud? Og hvem "frelser" Gud?

Overgangen mellem det forgangne år og dette nye 2021, har været alt for stille. Godt nok har mit parcelhuskvarter været plaget af natligt fyrværkeri helt siden 20. december – men nytåret manglede helt og aldeles lyden af de stemmer, som skulle have fyldt det, venners og families.

Og mest af alt manglede nytåret den vidunderlige naive forventning og spænding, som er ethvert nytårs vandmærke.

Jesus - Gud frelser

Man kan selvfølgelig se vaccinen som et udtryk for Guds frelsesmagt – nu redder han os endelig – Gud ske lov!

Min taknemlighed blegner dog lidt, ved et enkelt blik ned over opgørelserne af døde i verden – hvert tal et navn, en historie.

Som så mange gange i historiens løb, kan det også i denne tid være vanskeligt at se meningen med det hele.

Alligevel fortsætter vi, de af os som kan, ufortrødent ind i endnu et nyt år. Vi stopper ikke op og siger – nu gider vi sgu ikke mere!

Vi fortsætter. Vi skåler – lidt mere eftertænksomt end før – og ønsker hinanden et godt nytår!

Vi løfter blikket – op mod horisonten, mod alt det som ligger derude i ”endnu ikke” og ”engang”, fordi vi håber og tror, at uanset hvad som kommer mod os, så er horisonten god, kærlig, varm, lys.

Gud frelser

Betydningen af de ord, er i mit hjerte, at uanset hvad vi står i, så er horisonten til alle sider altid kærlighed. Det er kærligheden som kalder på os, kærligheden som blidt skubber os fremad og tættere sammen og kærligheden som altid kommer os i møde.

Gud frelser

Når Jesus får det navn, så er det udtryk for, at kærligheden ikke kun bor i horisonten som det vi længes mod og mødes af, men også at den allerede er her - nu hos os - at vi allerede er mødt af den, set af den, elsket af den. Den bor iblandt os som en af vore egne, ja den bor i os - hver eneste af os.

Derfor begynder vi også dette nye år 2021 i Jesu navn – Gud frelser, og beder om at kærligheden vil give os styrke til at frelse både os selv og andre fra alle de hårde domme vi er dømt med i det forgangne år

Alle os som har hamstret toiletpapir.

Alle os som ikke tog restriktionerne alvorligt nok.

Alle os som var regeringens ukritiske nikkedukker.

Alle os som var sammensværgelsestosser.

Alle os som smittede andre med corona.

Alle os som ikke kunne tage den afsked med en elsket som de fortjente.

Alle os som var dårlige til at få børnenes hjemmeskole eller vort eget hjemmearbejde til at køre.

Alle os som dummede os eller begik fejl eller krænkelser som var helt corona-urelaterede.

Alle som skammer sig over alt muligt. Alle som fortryder alt muligt.

Må vi være elsket alligevel - og må vi bringe den kærlighed, til os og til andre ind i det nye år, så det bliver fyldt med al den varme, det står i vores magt at fylde det med.

I Jesu navn – rigtig godt nytår!

Forslag til at synge hjemme:

*712 Vær velsignet Herrens år*

*717 I går var hveden moden*

*62 Jesus - det eneste*

*117 En rose så jeg skyde*